

Hayvanları Koruma Günü

9/11 saldırıları, Kahramanmaraş depremi ve Alp Dağları'ndaki çığ operasyonları gibi doğal ve insani krizlerde hayvanlar, her zaman insanlık için bir umut sembolü olmuştur. Güçlü sezgileri ve sahiplerine olan sadakatleriyle en zor anlarda insanların yanında yer alarak hayat kurtarırlar. Ayrıca, ekolojik dengeyi koruyarak insanlara büyük faydalar sağlarlar. Örneğin, yırtıcı hayvanlar fare ve böcek gibi tarımsal zararlılarla beslenerek, bu canlıların aşırı çoğalmasını önler ve doğal popülasyon dengesini sağlarlar. Arılar ve diğer tozlaşma yapan böcekler, bitkilerin üremesini sağlayarak tarımda ürün verimliliğini artırır. Toprağı havalandıran solucanlar ve diğer küçük canlılar ise toprağın mineral yapısını koruyarak, daha sağlıklı ve verimli ürünlerin yetişmesine katkıda bulunurlar. Felaket anlarında yanımızda olan bu hayvanlar, günlük yaşamda da ekolojik katkılarıyla insanlığın varlığını sürdürmesine yardımcı olurlar. Peki, biz insanlık olarak aynı umudu ve desteği onlara sunabiliyor muyuz?

2017 yılında Somali'de yaşanan kuraklık, yaklaşık 6.4 milyon hayvanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 2019'da Avustralya'da yaşanan şiddetli kuraklık sırasında ise 10 milyon çiftlik hayvanı yetersiz su ve gıda kaynakları yüzünden öldü ya da itlaf edilmek zorunda kaldı. 2019-2020 yıllarındaki Avustralya orman yangınları ve sonrasındaki kaynak kıtlığı, 3 milyar hayvanın ölümüne yol açtı. 2022-2023 yıllarında Kenya'da yaşanan kuraklık sonucu 20.000'den fazla hayvan yaşamını yitirdi. Aynı yıl Kaliforniya kıyılarında deniz sıcaklığının artması ve plankton azlığı nedeniyle 100.000'den fazla deniz kuşu hayatını kaybetti. Gördüğümüz üzere geçtiğimiz her sene, biz onlara umut ve destek olmak yerine, onları dolaylı veya dolaysız olarak katlediyoruz. Bu durum karşısında, biz insanlık olarak onların hayatlarını korumak için ne tür adımlar atabiliriz?

Hayvanların gıda ve su tüketimi, türlerine ve vücut kütlelerine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, bir hayvanın günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığının her kilogramı için ortalama 30-50 ml olarak hesaplanabilir. Örneğin, 500 kg ağırlığında bir sığır günde yaklaşık 15-25 litre su tüketirken, 20 kg ağırlığındaki bir köpek yaklaşık 1-1.5 litre suya ihtiyaç duyar. Gıda tüketimi ise, hayvanın metabolizmasına ve aktivite seviyesine bağlıdır. Büyükbaş hayvanlar, günlük vücut ağırlıklarının yaklaşık %2-3'ü kadar yem alırken, kedi gibi evcil hayvanlar bu oranın %3-5'ini tüketebilir. Bu nedenle, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yeterli miktarda su ve gıda sağlanması son derece önemlidir. İnsanlık olarak, yılda 1 milyar tondan fazla gıda israfı ve ihmalkarlıktan ötürü 900 milyar litre su israf ettiğimizi hatırlayacak olursak; bu miktarları onlara sağlayamamız gerçekten bizim umutsuzluğumuz olur!

Sonuç olarak, hayvanların insanlık için bir umut ışığı olduğunu unutmamalıyız. Felaket anlarında bile sadakatleri ve içgüdüleriyle bize destek olan bu canlılar, bizim de aynı şekilde onlara umut ve yaşam sunmamızı hak ediyor. Her birimizin, hem bireysel hem de toplumsal olarak, kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanarak ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini benimseyerek hayvanların yaşamlarını koruma sorumluluğu var. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü yalnızca bir farkındalık günü olarak görmek yerine, her gün hayvanların yaşam haklarına saygı göstererek ve hayatımıza kattıkları değerlerin bilincinde olarak, onların hak ettikleri desteği ve korumayı sağlamalıyız.

Kaynakça

World Wildlife Fund. Living Planet Report 2020. WWF; 2020.

United Nations Environment Programme. Global Environment Outlook 6. UNEP; 2019.